



Het vieren van de geboortedag van de geliefde Profeet

De discussie betreffende het vieren van deze dag komt elk jaar weer aan bod. Helaas zijn er weer bepaalde mensen die zomaar een uitspraak doen en een Islamitische oordeel vellen zonder enig inzicht in de Islamitische rechtsleer.

De geleerden door de eeuwen heen hebben het vieren van deze dag als iets goeds geacht zolang dit binnen de grenzen van de Islam blijft. Tevens dient men te weten dat niemand zegt dat het vieren van deze dag noodzakelijk is. Het is toegestaan en een persoonlijke keuze.

Wat verstaat men onder "vieren"? Het is een gewoonte geweest (en dat is het nog steeds) van de moslims bijna over de hele wereld dat ze op deze dag bijeenkomen in Islamitische instellingen (zoals scholen of moskeeën) of andere plaatsen en mensen eten en drinken trakteren. Meestal vasten de moslims op deze dag. Tevens worden zijn voortreffelijkheden en stukjes uit zijn gezegende leven verteld aan de mensen. Op deze manier wordt er aan hem (vrede en zegeningen zij met hem) gedacht. Hoe kan iemand die minstens kleine hoeveelheid Islamitische kennis heeft, oordelen op het verbod en dwaling van zo een mooie bijeenkomst en herdenking?

Allâh de Almachtige openbaart:

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ¹

Betekenis: "Zeg (O Moehammed): 'In de overvloed van Allâh en in Zijn genade; laat hen daarin verheugen.' Dat is beter dan (de weelde die) zij verzamelen."

Allâh de Almachtige draagt ons op om met Zijn genade blij te zijn. Wat is dan de genade van Allâh de Almachtige? Is de geliefde Profeet ook een genade van Allâh de Almachtige of niet?

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ²

Betekenis: "En Wij hebben jou (O Moehammed) niet anders dan als genade voor de werelden gestuurd."

Allâh de Almachtige openbaart dat de geliefde Profeet een genade is voor de werelden. Waarom? De Profeet heeft ons Allâh de Almachtige geleerd. De Profeet heeft ons geleerd hoe we Allâh de Almachtige moeten aanbidden. Allâh de Almachtige heeft hem uitverkoren voor deze opdracht.

De moslims uiten dus slechts hun blijdschap op deze dag. Men verstaat niets anders dan dit onder het vieren van deze dag. Ze zijn blij daarom trakteren ze eten en drinken. Ze zijn blij daarom bedanken ze Allâh de Almachtige door op deze dag te vasten, omdat Hij de geliefde Profeet heeft

¹ Yoênoes, 58

² Embiyâ, 107



gezonden naar de werelden. Ze zijn blij en ze herdenken in het bijzonder op deze dag de geliefde Profeet door zijn eigenschappen, voortreffelijkheden en leven te lezen en te preken.

Sterker nog, de geliefde Profeet zelf heeft deze dag eerbiedigt en gevierd. Zoals in de overlevering van Eboê Qatâdeh (moge Allâh tevreden zijn met hem). De geliefde Profeet werd gevraagd over de vasten op maandag. Hij antwoordde met:

فِيهِ وُلِدْتُ وَ فِيهِ أُنْزِلَ عَلَيَّ³

Betekenis: “In deze (dag) ben ik geboren en in deze (dag) werd mij geopenbaard.”

Dit is ook een vorm van vieren. Manier van vieren kan verschillend zijn, maar de betekenis van vieren is aanwezig. Of dit nou gedaan wordt door middel van vasten of eten trakteren of bijeenkomen om hem te herdenken of vredesgroeten naar hem te sturen, het blijft vieren, want er wordt een waarde aan gegeven.

Het staat vast dat de geliefde Profeet een bepaalde dag een waarde gaf en deze dag ging herdenken vanwege het feit dat in de geschiedenis een belangrijke gebeurtenis is plaatsgevonden op deze dag. Zoals de dag van °Âsjoêrâ' waarin diverse belangrijke gebeurtenissen zijn plaatsgevonden. Zelfde geldt voor de dag Joemoe°ah (vrijdag) waarin Profeet Âdem is geboren en andere gebeurtenissen zijn plaatsgevonden.

Tevens heeft de geliefde Profeet waarde gegeven aan verscheidene plaatsen waar belangrijke gebeurtenissen zijn plaatsgevonden. Zoals in een overlevering waarin staat vermeld dat de geliefde Profeet twee gebedseenheden ging bidden bij een plaats (tijdens de nachtelijke reis) waar Profeet °Îsâ was geboren⁴. Het is dus heel natuurlijk in de Islam dat bepaalde tijden en plaatsen worden eerbiedigt en waardevol worden geacht, vanwege belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis.

Men beweert dat het vieren van deze dag een bid°ah (innovatie in religie) is. Dus een verboden nieuwigheid dat in de tijd van de Profeet en de metgezellen niet aanwezig was. De geleerden hebben bid°ah in vijf categorieën verdeeld: (1) noodzakelijke bid°ah zoals het bestuderen van verscheidene Islamitische wetenschappen (2) gewenste bid°ah zoals het bouwen van ziekenhuizen (3) ongewenste bid°ah zoals het versieren van de moskeeën (4) toegestane bid°ah zoals het gebruik maken van auto's (5) verboden bid°ah en dit is datgene wat in druist tegen de Qoerân en de Soennah.

Dus niet alle bid°ah is verboden. Het vieren van deze dag is bid°ah, maar een gewenste bid°ah. Niet alle bid°ah is verboden zoals Imam Sjâfi°iyy (moge Allâh hem genadig zijn) heeft gezegd:

ما أحدث و خالف كتاباً أو سنة أو إجماعاً أو أثراً فهو البدعة الضالة و ما أحدث من

الخير و لم يخالف شيئاً من ذلك فهو المحمود

³ Zie Hadîth-compilatie van Imâm Moeslim in het hoofdstuk Sawm.

⁴ Overgeleverd door Bezzâr, Eboê Ya°lâ en Taberâniyy. Authentiek verklaart door Hâfidh el-Heythemiyy in zijn compilatie Majma° ez-Zawâ'id.



Betekenis: *“Iets dat als nieuwigheid wordt verzonnen en indruist tegen het Boek (Qoerân) of Soennah of consensus (van de geleerden) of een overlevering (van de vrome voorgangers) dan is deze een dwalende innovatie. Iets dat als nieuwigheid wordt verzonnen en behoort tot het goede en niet tegenstrijdig is met iets van die (hiervoor genoemde zaken) dan is het geprezen.”*

Nu luidt de vraag als volgt, druist het vieren van deze dag door middel van zijn leven te preken, mensen eten te trakteren, bijeen te komen omwille van Allâh en zijn geliefde Profeet, in tegen de Qoerân en Soennah?

Er zijn vele boeken geschreven over dit onderwerp door de geleerden. Door de eeuwen heen hebben de geleerden het vieren van deze dag als iets goeds geconstateerd. Een aantal van hen zijn:

- ❖ Imâm Ibn Hâjjer el-°Asqalâniyy
- ❖ Imâm Newewiyy
- ❖ Imâm Qastâlâniyy
- ❖ Imâm Soeyoetiyy
- ❖ Imâm Sekhâwiyy
- ❖ Imâm Ibn Nâsiriddîn ed-Dimasjqiyy
- ❖ Imâm Hafidh el-°Irâqiyy
- ❖ Imâm °Aliyy el-Qâri'
- ❖ Imâm Ibn Kethîr
- ❖ Imâm Zebîdiyy

En nog vele andere geleerden die hier niet allemaal opgenoemd kunnen worden (moge Allâh genadig zijn met hen allen).

Onze geliefde Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd:

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَعَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ لَهُ مِنْ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا⁵

Betekenis: *“Wie een goede gewoonte introduceert in de Islam en hiermee wordt gehandeld na hem, voor hem wordt de zelfde beloning geschreven van degene die hiermee handelt.”*

Moge Allâh de Almachtige onze vrome voorgangers belonen en hen met genade behandelen. Zij waren het die deze mooie gewoonte (namelijk het vieren van deze dag door middel van bijeenkomst en andere gewenste handelingen) hebben geïntroduceerd.

⁵ Zie Hadîth-compilatie van Imâm Moeslim in het hoofdstuk °Ilm.



Hieronder volgen een aantal citaten van gezaghebbende Islamitische geleerden die het vieren van deze dag goedkeuren:

Imâm Ibn Hajar el-°Asqalâniyy (moge Allâh hem genadig zijn) heeft gezegd:

أصل عمل المولد بدعة لم تنقل عن أحد من السلف الصالح من القرون الثلاثة ولكنها مع ذلك اشتملت على محاسن وضدها فمن تحرّى في عملها المحاسن وتجنب ضدها، كان بدعة حسنة وإلا فلا وأما ما يعمل فيه فينبغي أن يقتصر فيه على ما يفهم الشكر لله تعالى من التلاوة والإطعام والصدقة وإنشاد شيء من المدائح النبوية والزهدية المحركة للقلوب إلى فعل الخير والعمل للآخرة فيستحب لنا أيضا إظهار الشكر بمولده بالاجتماع وإطعام الطعام⁶

Betekenis: “De oorsprong van de handeling van de geboortedag (van de Profeet) is een bid°ah. Het is niet overgeleverd van iemand van de vrome voorgangers van de (eerste) drie eeuwen. Het heeft daarnaast echter wel goede kanten en nadelen. Wie goed kijkt naar de goede kanten ervan en de nadelen vermijdt dan is het een goede bid°ah. Anderszins niet. Wat betreft datgene wat in deze dag gedaan wordt, het is noodzakelijk dat er beperkt wordt in deze dag tot datgene wat dank inhoudt jegens Allâh de Verhevene. Aan recitatie (van de Qoerân), eten geven, aalmoes geven, zingen⁷ van dingen aan opschepping van de profeet en ascetisme welke de harten in actie zet tot het verrichten van het goede en handelen voor het hiernamaals. Het is gewenst voor ons ook om dank te uiten (jegens Allâh) door middel van bijeenkomst en eten geven.”

Op dezelfde manier geeft Imâm Soeyoêtiyy aan dat het vieren van deze dag een mooie gewoonte is.⁸

Imâm es-Sekhâwiyy (moge Allâh hem genadig zijn) schrijft:

ولو لم يكن في ذلك إلا إرغام الشيطان وسرور أهل الإيمان من المسلمين لكفى، وإذا كان أهل الصليب اتخذوا مولد نبيهم عيداً أكبر، فأهل الإسلام أولى بالتكريم وأجدر⁹

Betekenis: “Als er daarin niets (anders) zou zijn behalve het vernederen van de sjejtân en het verblijden van de mensen der Îmân aan moslims, zou het zeker genoeg zijn. Als de mensen van het kruis de geboortedag van hun profeet als grootste feest nemen dan zijn de mensen van de Islam beter voor het eerbiedigen (van hun eigen profeet) en gepaster.”

⁶ El-Hâwî lil-Fetâwâ 1-188 van Imâm Soeyoêtiyy.

⁷ Dus het opzeggen van lofdichten en **niet** muziek met instrumenten, want dit is verboden zoals bekend.

⁸ Zie de vorige referentie.

⁹ Târîkh el-Ihtifâl bil-Mewlid en-Nebewiyy van Imâm es-Sekhâwiyy.



Ten slotte het standpunt van Ibn Teymiyyeh (moge Allâh hem genadig zijn) welke door de mensen, die het vieren van deze dag harâm verklaren, als een gezaghebbende geleerde wordt beschouwd. Hij schrijft het volgende:

فتعظيم المولد واتخاذهُ موسماً، قد يفعله بعض الناس، ويكون له فيه أجر عظيم لحسن قصده
وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلّم¹⁰

Betekenis: “De eerbiediging van de geboortedag (van de profeet) en het nemen ervan als grote feest, het wordt gedaan door sommige mensen, en er is voor hem hierin een grote beloning vanwege zijn goede intentie en zijn eerbiediging tegenover de Boodschapper van Allâh, vrede en zegeningen zij met hem, zijn familie en metgezellen.”

Allâh de Almachtige openbaart:

وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا¹¹

Betekenis: “En vrede zij met hem (Profeet Yahyâ) op de dag dat hij geboren werd, en de dag dat hij sterft en de dag dat hij weer tot leven wordt opgeroepen.”

Nogmaals, het vieren van deze dag is niets anders dan Allâh bedanken, blij worden en vreugde uiten vanwege de komst van onze leermeester Profeet Moeḥammed. Het is niet zo dat goede daden tot deze dag worden gespecificeerd. Een moslim verricht altijd goede daden.



¹⁰ Iqtidhâ'oeṣ-Ṣirâtil Moesteqîm 1-297 van Ibn Teymiyyeh.

¹¹ Meryem, 15